

Schip Ahoy

We varen over de zeeën
Naar landen hier ver vandaan
We zingen de wind in de zeilen
De vreugde van ons bestaan

We kennen daar ook alle kroegen
Daar drinken we met elkaar
Om de heimwee snel te vergeten
Het leven is dan pas echt zwaar

Schip Ahoy! We hijsen de zeilen
En kiezen het zilte sop
Schip Ahoy! We lichten het anker
Met de Flardinga vlag in top

We zetten weer koers naar een haven
En trotseren vaak menige storm
Op het water drijft ons hele leven
Van Shanghai tot aan Benidorm

We hebben elkaar om te steunen
In tijden van kommer en kwel
Een zeeman heeft vrienden voor eeuwig
En vergeet liever ruzies heel snel

Schip Ahoy! We hijsen de zeilen
En kiezen het zilte sop
Schip Ahoy! We lichten het anker
Met de Flardinga vlag in top

Maar aan elke reis komt een einde
Het verlangen is groter dan ooit
Geliefden staan al aan de kade
Als ons schip aan de horizon gloort

Schip Ahoy! We hijsen de zeilen
En kiezen het zilte sop
Schip Ahoy! We lichten het anker
Met de Flardinga vlag in top