

Dodenherdenking (Ron Broekhart)

Op 4 mei staan we elk jaar weer aan de vooravond van bevrijdingsdag. Dan vieren we dat we in Nederland in vrijheid kunnen en mogen leven. Zonder oorlog, zonder geweld, zonder gevaar. En daar moeten we natuurlijk heel blij mee zijn in een tijd van constante terroristische bedreigingen in de hele wereld. Met in gedachten de ruim 300 doden van de aanslagen in Sri Lanka vorige week, ga ik morgen naar het bevrijdingsfestival in Zwolle, zonder angst, want hier in Nederland gebeurt zo iets niet.

Vanmorgen werd ik op deze dag van de dodenherdenking om 6:30 wakker van gewerschoten. Dat ging ruim een uur door en ik realiseerde dat het om jagers ging in een nabijgelegen weiland. Proleten die, waarschijnlijk in het bezit van een vergunning, het nodig achtten zich ook op 4 mei te kunnen vermaken met hun 'hobby', de jacht. Uiteraard ben ik als veganist tegen het doden of mishandelen van dieren, maar dat deze barbaren er niet even bij stil hebben gestaan dat het angstige geluid van gewerschoten meer impact heeft op deze jaarlijks terugkerende memorabele dag, dan andere dagen, verbaasde mij ten zeerste. Ik moest ineens denken aan de 'damschreeuwer' uit 2010 en een in paniek geraakte koninklijke familie die al rennend dekking zocht. 4 en 5 mei zijn nu eenmaal gevoelige dagen en staat iedereen op scherp, ook al heb je geen oorlog meegemaakt. Zowiezo is het voor mij onbegrijpelijk dat in deze tijden van aanslagen niet alle vergunningen voor de jacht worden ingetrokken. Deze heren hebben nu eenmaal niet het relativerend vermogen om zich aan te passen aan bepaalde situaties. In de voorwaarden van de vergunning staat natuurlijk niet vermeld dat men zich verplicht te houden aan omstandigheden die angst zou kunnen veroorzaken. Het is en blijft een eng idee dat er mensen zijn die een wapenvergunning hebben. In welk land aan de overkant van de oceaan zijn schietincidenten ook alweer orde van de dag?

Na een melding op een kermis werd door een dienstdoende agent een plastic pistool in beslag genomen die de aangehouden meneer zojuist op de kermis had gewonnen. De agent twitterde vol onbegrip dat het niet echt handig is om vandaag de dag met een nepwapen over straat te lopen. Het incident kreeg van alle media in de regio de aandacht en las ik op internet dat de politie in heel Nederland erg alert is op mogelijk gevaar en regelmatig nep pistooltjes in beslag neemt. Wat een goed gevoel geeft het dat de regering over ons waakt. Daarom hoeven wij ons geen zorgen te maken als we echte gewerschoten horen. Iedereen weet toch dat het jagers zijn. Als je ze niet kan zien dan hoor je dat wel aan het soort geluid van de knallen. Dat heb je toch allemaal wel geleerd op school? Als je ze wel ziet schieten in een weiland, dan zie je het aan de vriendelijk ogende camouflage pakken die ze dragen. Totaal anders dan de kledij van schietende mannen cq terroristen in oorlogsgebieden die men dagelijks op het journaal ziet. Wel even bij de les blijven, corrigeer ik mezelf. Ik vraag mij overigens af of deze lui zich ook zo stoer in oorlogsgebied zouden gedragen waar wèl terug geschoten wordt.

Ik maak mij dus blijkbaar zorgen om niks en vallen de schietincidenten veroorzaakt door legale wapenbezitters in het land onder Trump allemaal best wel mee. De VS, Sri Lanka en zelfs Frankrijk liggen ook zover van m'n bed. Hier gebeurt zo iets echt niet zolang er strenge controle is op plastic nep wapens. Vanavond luister ik weer naar de klokken op de Waalsdorpervlakte en ben om 20:00 uur twee minuten eerbiedig stil om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Ik hoop dat het stil blijft.