

Pamela Anderson (Ron Broekhart)

In de jaren '90 was de populaire tv-serie Baywatch met hoofdrolspeler acteur David Hasselhoff. Daar ging ik natuurlijk niet voor zitten. Ik wachtte elke aflevering af totdat in slow motion de lifeguards in hun strakke badpakken in beeld kwamen. Het ging mij vooral om één playmate, de toen nog onbekende actrice Pamela Anderson. In mijn beleving was alles perfect aan haar. Mooie lange blonde haren, blauwe ogen en natuurlijk haar, weliswaar door een medische ingreep gevormde, gigantische borstenpartij. Wellicht was dat handig bij het drijven, want de dames blonken niet echt uit in het zwemmen. Of ze eigenlijk ook konden acteren heb ik niet zo op gelet. Sterker nog, ik wist niet eens het onderwerp van de afleveringen. Ik droomde alleen maar van mooie Pamela en was als onbeduidend gitarist jaloers op de vele stoere beroemde rockers met wie zij een relatie onderhield. Ik kende haar natuurlijk helemaal niet en geef dan ook toe dat het pure lust was van datgene wat ik aan de buitenkant aan haar zag. Maar er moest meer aan de hand zijn.

Ook mijn dochters weten af van mij adoratie voor Pamela. Door mij daarbij af en toe bij te staan, roepen ze mij direct als Pamela op de beeldbuis verschijnt. Als ik dan met wazige ogen wegdroom bij de beelden van haar en wederom het onderwerp totaal uit het oog verlies, hoor ik op de achtergrond altijd een volmondig 'Keep on dreaming daddy'. 'Ik kan er gewoon niets aan doen', leg ik tevergeefs uit. Er moet meer aan de hand zijn dan alleen dat goddelijk lijf, probeer ik mijzelf in gedachten te verontschuldigen.

In 2002 werd ik naast de Partij voor de Dieren, ook lid van de Amerikaanse dierenorganisatie PETA. Een club waar heel veel beroemde mensen zich bij aansloten. Mijn muzikidool Paul McCartney is daar een goed voorbeeld van. Maar ook de zangeressen P!nk, Joss Stone, Natalie Imbruglia en de actrices Famke Janssen, Alyssa Milano en Eva Mendes maken zich sterk voor deze dierenorganisatie. Ik ben er in ieder geval trots op dat ik deel uitmaak van deze clubs. Opvallend veel vrouwen, die zich inzetten tegen dierenleed door vaak letterlijk op de bres te staan tijdens een van de vele protesten. Dat zijn vrouwen naar m'n hart en ik ben gelukkig met zo één getrouwd.

De jaren verstreken en ik dacht eigenlijk niet zo veel meer aan Pamela en was ook het schijnwereldje van de pop- en filmsterren ongemerkt aan het ontgroeien. Door invloed van mijn vrouw Jeanet Siddhi werd ik bewuster van het leven en werd vegetariër, stopte met roken en raakte geïnteresseerd in het zingen en spelen van mantra's. Op een dag bezocht ik na lange tijd weer eens de website van PETA en kreeg bijna een hartverlamming toen op de homepage mijn playmate Pamela Anderson stond afgebeeld. Zij had zich jaren geleden ook bij PETA aangesloten en was zelfs als covergirl te zien op posters van diverse campagnes. Mijn Pamela stond ook de bres! Meteen gingen mijn gedachten terug naar de tijd dat ik voor iedereen een excuus probeerde te verzinnen. Waarom ik vond dat er meer was tussen die blonde godin en mij, dan alleen de zinderende lusten. Eindelijk kreeg ik mijn antwoord: ze heeft ook een voorliefde voor dieren. Ik wist het wel. Ik vond haar natuurlijk nu nog mooier, want ze is niet alleen van buiten een mooie vrouw maar ook van binnen, and daddy is still keeping on dreaming.